



GEBOORTEHUIS

Markstraat 19 - Utrecht
15 maart 1945



Mijn geboortehuis aan de Markstraat 19 te Utrecht

De mensen op de foto zijn niet mijn ouders, maar de toenmalige huurders van de Meelfabriek De Korenschoof (eigenaar in die tijd), rond 1933.

Het werd een volkswinkeltje (kruideniers), zoals er zoveel waren in arbeiderswijken van Utrecht.

De verbouwing van de kruidenierswinkel - 1959

VOORZIJD





De Markstraat

Nu en toen

ACHTERZIJDE

